



IN DE BUURT: Anna de Swart is zo'n 12 jaar geleden verhuisd naar de bloemenbuurt in Hilversum waar zij begon met het schrijven van versjes. Haar inspiratie haalt zij uit haar eigen leven of uit dat van de mensen om haar heen - dichtbij en verder weg.

Anna: "Al zo lang ik mij kan herinneren heb ik iets met taal, met woorden. Met het gesproken en het geschreven woord. Deze passie uit zich in het zelf schrijven van versjes en teksten over het leven, over alle facetten van het leven. Ik hoop dat ik andere mensen met mijn versjes mag inspireren, bemoedigen en stil doen staan." Een aantal van Anna haar versjes is gepubliceerd en in deze bloembak mogen wij ook een versje van Anna met jullie delen, een zogenaamde special. Specials zijn versjes van Anna met een bijzondere, originele opmaak. Wil jij graag deze - of een andere - special aan de muur? Ga dan naar annadeswart.nl/portfolio voor meer informatie en als je je aanmeldt voor haar nieuwsbrief wacht er een cadeautje op je. Wil je reageren naar aanleiding van dit versje of heb je een vraag? Mail dan gerust naar: versjes@annadeswart.nl

Anna is ook te vinden op social media. Je kunt haar volgen via [instagram.com/versjes](https://www.instagram.com/versjes) of [facebook.com/versjesvananna](https://www.facebook.com/versjesvananna).

*'thuis is waar je hart is'
maar waar woon je
als 't van slag is
in de war of zelfs gebroken*



*dan woon je in jezelf
help je hart en zet het open
't heeft je nodig om te helen
om weer ergens te gaan wonen*

